

## Aboutaleb wint van iedereen...

Aan de kiezers werd gevraagd: stel dat de verkiezingscampagne uit gaat lopen op een tweestrijd, en u kunt kiezen tussen Aboutaleb en een andere lijsttrekker, wie kiest u dan? De uitkomst: Aboutaleb wint van iedereen.



...van Rutte  
met 18%

41%

59%



...van Buma  
met 18%

41%

59%



...van Pechtold  
met 24%

38%

62%



...van Wilders  
met 29%

35,5%

64,5%

### VAN NIETS NAAR GELIEFD

## Het succesverhaal dat tot ieders verbeelding spreekt

**Vanuit Marokko in een verpauperde wijk in Den Haag** gaan wonen en onverstoorbaar huiswerk maken, terwijl leeftijdsgenoten in zijn klas aan het dealen slaan. Zich omhoog weten te werken tot een mondiaal gerespecteerde burgemeester. Dat succesverhaal spreekt tot de verbeelding: vanuit het letterlijke niets een geliefde autoriteit worden. Eerst ging Rotterdam van Aboutaleb houden, daarna zou Nederland hem volgens onderzoek graag als premier willen.

**De rest van de wereld ontdekte Aboutaleb** na de aanslagen in Parijs, vorig jaar november. Net als bij de aanslag op Charlie Hebdo eerder dat jaar en na de moord op Theo van

Gogh in 2004, kiest hij woorden die de massa raken. Zoals dat degenen die de Nederlandse beschaving niet accepteren, moeten 'oprotten'. „Ik ben niet alleen burgemeester, maar ook moslim. Dat geeft me misschien het extra gezag om zoiets te zeggen.” De Amerikaanse president Barack Obama nodigde Aboutaleb daarop uit om met andere burgemeesters over de aanpak van radicalisering te spreken.

**Hoe verklaart professor Henk te Velde**, die een boek schreef over de stijlen van leiderschap, de grote populariteit van Aboutaleb onder kiezers? Het is niet het burgemeesterschap of zijn manier van debatteren, vindt

Te Velde. „Het zit hem in het thema. Aboutaleb laat een duidelijk geluid horen over islam en integratie. Door zijn achtergrond versterkt dat zijn gezag.”

**Lida van Doorn, charisma-coach**, zegt:

„Aboutaleb straalt echtheid uit. Hij is ontspannen, zichzelf en komt heel authentiek over. Mark Rutte komt nogal eens gekunsteld over als hij lacht. Als Aboutaleb geïrriteerd is, is hij geïrriteerd. Als hij lacht, dan lacht hij. Hij heeft de juiste emotie op het juiste moment. Beeld en boodschap zijn met elkaar in evenwicht. Hij gebruikt, net als Obama, zijn achtergrond. Je weet met hem waar je aan toe bent.”